

ROLF LINDEBERG

Född 430528 på ProPatria BB Thorildsplan

Föräldrar Börje Lindeberg och Birgit Ahlenius (födda 1907 resp 1911)

Född och uppvuxen på Garvargatan 7, 1 tr. Ett hem som bevarades intakt över sekelskiftesgränsen.

Sommaren –45 tillbringades i Skälderviken där Birgit ådrog sig polio (barnförlamning) med förlamning från midjan och nedåt. Något som kom att påverka Rolfs liv mycket. B vårdades nästan ett år på S:t Görans sjukhus därefter. Hon kunde endast med hjälp och stor möda ta sig ut via rullstol.

R sköttes denna tid till stor del av mormor, Dagmar Ahlenius, (född 1888) och då boende Sysslomansgatan 24. Under det första året efter polion möttes mor och son endast vid ett fåtal tillfällen. Vid dagliga promenader mötte Birgit/Dagmar Gun Vogel med sonen Lars på dagliga promenader. Rolf och Lars (13 dagar äldre) höll nära kontakt i ca 50 år.

För att bryta isoleringen sattes Rolf i Fagerlind-Moselius kindergården 1948. Från 1950-1954 i deras fyraåriga småskola. (Lärare: Ingrid Berggren (1); Marianne Rydin (2); Magda Gråberg (3); Svea Fagerlind (4)). Lugn, välartad blyg och då duktig i skolan. Hatade gymnastik. Hösten –54 kom R in i Kungsholms Läroverk i 5-årig realskola. Stannade där till våren –59 då realexamen togs. Främsta kamraten där Allan Grönwald, som även han gått i F-M. Med AG livslång vänskap med täta möten.

Under dessa år mer drömmande och passade ej in i den av pojkar helt dominerade klassen med upp till 38 elever. Delade ej fritidsintressen med de flesta av kamraterna. R stort intresse för stadspromenader (följde rivningar/nybyggen/affärer) kontinuerligt. Även stort intresse för kommunikationer spårvagn/buss. Ute på em följde trafiken.

Somrarna 1946-1957 tillbringades i Båstad, där ett behandlingshem fanns. Familjen hyrde de flesta år en stuga på Pomonaallen tillhörigt familjen Wittgren. Behandlingar, bad och umgänge med andra 'poliofamiljer'. De flesta år var även Bi:s bästa vän Lilian Danielsson med familj där. Umgänget mycket frekvent. R och Danielssons son Ulf umgicks dagligen under somrarna under många år. Somrarna var långa, från början



Vår käraste

Rolf Lindeberg

* 28 maj 1943
† 10 augusti 2014

har oväntat lämnat oss
i djupaste sorg
och saknad

BARBRÖ
GUDRUN
Per Martin
KERSTIN och BOBO
Anders Märten Hanna
med familjer

*Vi hann ej säga Dig farväl
ty döden kom så fort
Men nu vi säga Dig
vårt innerliga tack
vid evighetens port*

Begravningen sker i stillhet. Tänk
gärna på Läkare utan gränser
tel 010-199 33 00.

av juni till början av september. Dagmar Wilensky/Tovelill Erdtman med familj och flickorna som var med som hjälp umgicks flitigt. Familjen Wittgrens dotter Lily-Ann var en nära vän.

Sportloven tillbringades i många år i Sörvik utanför Ludvika tillsammans med Märta och Karin Påhlgren.

Sommaren 1958 tillbringades på Societetshuset Dalarö där Rolf deltog i konfirmandundervisning hos pappans kusin kyrkoherde Allan Lindeberg. Lars Vogel var läskamrat.

Längre bilsemestrar gjorde familjen 1956, 1957 och 1959. 1956 via Norge båt till Newcastle, flera veckor i England och hemresa via Holland. 1957 upp genom Finland, via Nordkap och därefter ned genom hela Norge. 1959 Italienresa, bilresa T/R Kontinenten med Neapel som sydligaste resmål.

Hösten -59 kom R in i Stockholms Samgymnasium, Luntmakargatan 101, där han gick 3-årig reallinje biologisk gren. För att bättra på betygen gick han om det senaste året och tog studenten den 11 maj 1964. R som varit överviktig bantade under våren -63 bort ca 30kg.

Sommaren -60 var R på engelsk språkkurs i Broadstairs, England. Flyg T/R Göteborg. Kamrat Håkan Sterner.

I juli -64 ryckte R in på Karlskrona Örlogsskolor där grundutbildning gjordes. Kamrater Leif Nyström (livslång vänskap) och Sture Johansson. Bataljon af Sparre var hemvist. Kansliskrivarutbildning parallellt. Leif och Rolf förflyttades i oktober till Hårsfjärdens Örlogsdepå i Berga utanför Stockholm. Där placerades de på mätavdelningen. Var med på skjutövningar mellan fartyg, vilka utvärderades och sammanställdes. Inga permissioner under tiden i Karlskrona. Därefter 2 av 3 helger in till föräldrahemmet för permis. Mot all förmodan trivdes R bra under denna tid. Muckade augusti -65.

September -65 påbörjades studier vid Stockholms Universitet. 1 betyg i statistik resp statskunskap; 2 betyg i sociologi, nationalekonomi och företagsekonomi samt propedeutisk kurs i juridik ledde till en fil.kand 1969 och en fil.pol.mag 1970. R hade länge sett fram emot att läsa statistik, något som inte besannades i verkligheten. Övriga ämnen (utom nationalekonomi) var däremot fängslande. Studierna bedrevs huvudsakligen på kvällstid då R vikarierade som lärare i grundskolan åren 1966-1970. R arbetade sammanlagt i ett 45-tal skolor under kortare eller längre tid. Roliga men jobbiga år. Något 'Kårliv' blev det inte tal om. Dessutom var ju inte Stockholm någon utpräglad studentstad. Undervisning under dessa år förekom i ett flertal förhyrda lokaler runt Odenplan, alltifrån kyr-

kor till biografier och andra tillfälliga samlingslokaler. Kamrater under dessa år var Lars Lindmark och Krister Berring.

Sommaren –66 gjorde Rolf och Lars V en 3 veckor lång biltur T/R Paris. Sommaren –69 gjorde Rolf och Lars L en motsvarande Engelsresa i Lars L:s Volvo P1800.

Sommaren –60 inköpte familjen ett sommarställe Bjällbo beläget i Linanäs på Ljusterö. På tomten 2 hus, i det övre bodde familjen och i det nedre familjen Danielsson. Kontinuerliga upprustningar av främst det översta gjordes under 60-talet. Det nedersta byggdes om totalt 76-77 efter det att familjen Danielsson flyttat. Efter ombyggnaden tog R det nedre i besittning och febril inredningsverksamhet påbörjades. Generellt stängdes därefter det övre huset mellan november och april och familjen bodde vid ev besök i det nedre. Tidigare hade nästan alla helger året runts firats i det övre. Birgit drogs till och med upp i pulka under vintern.

För att dryga ut inkomsterna hyrdes det nedre huset ut på somrarna fram till mitten av 80-talet. R blev under 70-talet mycket trädgårdsinresserad och mycket har lagts ut på inköp av buskar och blommor. Börje var under många år ordförande/sekreterare i Villaägareföreningen, vilket skapade mycket kontakter.

Hösten –70 påbörjade Rolf ett vikariat som ekonom på drätselkontoret i Järfälla Kommun. Dålig sysselsättning (aug-70-okt-71). Anställd mars-aug 72 kirirgblocket S:t Görans sjukhus som handläggare/assistent. Kurs Uppsala Informations- och dokumentationsteknik hösten –72, praktik Handelsbankens ekonomiska sekreteriat våren-73.

Anställdes ASG HK aug-73 efter att ha sommarvikarierat på Mikrobiologiska Centrallaboratoriet vid Vasaparken. På ASG var R först ekonom på ENA (Ekonomi Nordenavräkning). Upplägg nya rutiner för internavräkning Norden. Träffade där Tommy Johansson, med vilken uppehölls livslångt kamratskap med familjen. Gudfar åt hans och Virves barn, Annika och Mattias. Kvarstannade på ENA till augusti-75 då R erbjöds arbete som ekonom på regionkontoret i Västberga. Sysslade mycket med rapportsammanställning och statistik. Servade under många år med budget och resultatrapportering. Konsult gentemot kontoren som tillhörde Stockholmsregionen, Västberga, Södertälje, Visby, Uppsala och Eskilstuna.

Från 80-talet sektionschef sedermera biträdande economichef, med ansvar för personal och arbete på Inrikes Debitering, Transportöravräkning, Växel och Vaktmästeri. Mycket intresserad av personalansvar. Economichef under hela tiden 1975 fram till organisationens upphöran-

de okt-95 var Kjell Bigert. Då centraliserade företaget ekonomifunktionen och en central avdelning inrättades där R arbetade på Redovisningsavdelningen under Margareta Amberntsson. Från hösten -95 till våren -98 var arbetsplatsen i Västberga. Under uppbyggnad och genomförande arbetades ca 20 tim övertid per vecka. Ett flertal personalreduktioner genomfördes och den pressade situationen fortsatte.

R:s position kallades för Funktionsansvarig, fortfarande en biträdande chefstjänst. Från maj-98 flyttades arbetsplatsen till kontorshuset Positionen belägen invid Siljaterminalen i Värtahamnen. R:s ansvar koncentrerades på manuella rutiner, diversefakturering, bokföringsordrar och manuella rättelser (även interna). Totalansvar för bonus. Daglig kontakt med företagets 28 kontor ute i landet för råd och konsultation. Chefsansvaret borttaget från år 2000.

R hade 1966-1970 sin första egna lägenhet i en rivningsfastighet på Grevgatan 42. Förutom 1 rum med ho saknades allt. Uppvärmning via warm-wind. (30' alt 11'). Äventyrsfylld tid med grannar som var knarkare och diverse inbrott. Fastighetsägare var Hilmer Danielsson, bror till Harald.

Därefter juni-70 fick R en etta på Slipgatan 7 nb, på 25m². Stort badrum och kokvrå. Hyresvärd Arne Ohlsson. Bodde kvar till dec-73.

Hösten -70 erbjöds R en etta på Högalidsgatan 30, 3tr över gården., vilken via internbyte blev till 60m² Farkostvägen 4, Lidingö. R bodde inte där utan hyrde ut till Allan G fram till okt-73.

Från och med 17 december 1973 flyttade R in på Farkostvägen och lämnade definitivt föräldrahemmet på Garvargatan. En intensiv inköps- och inredningstid påbörjades. Stort intresse för konst föranledde en mängd inköp av huvudsakligen oljemålningar i kraftiga, distinkta färger. Konstintresset visade sig också genom att R under åren 1980-2000 ledde konstföreningen på ASG. R bodde kontinuerligt på Farkostvägen fram till mitten av 80-talet. Efter moderns död 1984 övernattade R då och då på Garvargatan och då fadern efter sambo Märta's död 1996 åter flyttat till Garvargatan övernattade R oftast där som stöd åt sin far.

Rolf träffade på ett bröllop 28/5 1966 Barbro Ingemarson, sporadisk kontakt via familjerna då de även tillbringade somrarna 67-70 på Linnäs. Började umgås 1970. Brott på linjen 77-83. Därefter särbo. Umgicks helger och familjesammanhang, långa telefonsamtal däremellan. BI bodde kvar i föräldrahemmet Asbjörnsens väg 15 fram till våren -94. Föräldrarna flyttade då till Tranebergs servicehus. BI flyttade in i lägenhet Tranebergsvägen 74, som hon hyrt sedan -72. På senare år har

även Rolf haft en säng där och kunnat övernatta. Totalt en ambulerande tillvaro med bosättning på tre ställen + lantställe.

Familjen ägde bil från 1949, i tur och ordning: Ford Anglia, Ford Consul, Volvo Amazon, Fiat 1800, BMW, Aude 80. Rolf tog körkort 1961 (klarade första uppkörning). Fadern nyttjade bilen kontinuerligt och R använde mest bilen för att hämta/lämna resp turer till landet. Gjorde ensam eller med modern semesterresor oftast till Skåne/Danmark. Resorna hade som huvudsaklig inriktning att på plats följa upp alla de förändringar inom nordisk färjetrafik som gjorts under det gångna året. Resorna med modern inkluderade oftast övernattningar i bilen.

Kollektivtrafiken svarade helt för resorna till och från arbetet fram till 1987. Då i december inköptes en vit Audi 80 som R utnyttjade till stor del även till och från arbetet, dessutom bistod han fadern och dennes sambo Märta med allehanda transporter. Audin såldes efter dryga 11 år och en ny Volvo S80 inköptes. Först den 26/5 -99 stod R som ägare till en bil. Sent i livet men stolt förevisade han bilen.

Hobbies har alltid tagit en stor del av R:s vardag. Hela livet har han varit intresserad av ovan nämnda 'Färjor i Norden' som från 50-talet katalogiserats, broschyrer samlats och resor företagits. På senare år har även tåg och brobyggen ivrigt studerats. Exempel på broar som senare år studerats kort tid efter invigningen är: Höga Kusten, Stora Bält, Uddevalla och Öresundsbroarna.

Med fadern företogs ett antal kortresor under många års tid, på somrarna testades nya färjelinjer och utflykter och övernattningar i samband med dessa. På höstarna i många år enveckors fjällturerna med vandringar. Under 60-talet gjordes tältresor på somrarna.

Intresse för aktuell Stockholmsmiana har ständigt följts upp genom (tidigare) dagliga promenader och katalogiseringar av rivningar, ombyggnader och omflyttning/uthyrning av kontors- och affärslokaler. Från tidigt 50-tal har dessa uppföljningar skett.

En senare vurm från mitten av 70-talet är växter och buskar. Ständiga inköp och omplaceringar/tester har gjorts i trädgården på landet (till viss del också på fönsterbänken).