

Vår Nisse, dvs fröken Ida Nilsson berättar litet om sitt liv

Nisse föddes midsommar 1896 i Skurup. Konfirmerades i Borrby Kyrka den 7 april 1911 och började sedan arbeta.

Hon kom till Vellinge den 7 januari 1919. Fram till dess hade Nisse arbetat i Skurup (mellan Ystad och Malmö) i fyra år och hon annonserade själv i Hammenhögsposten efter ett arbete. Hon ville komma hemifrån och bli självständig. Mårtenssons svarade på annonsen. Nisse ringde då upp från en lantbrukare i Hammenhög till Vellinge. Mårtenssons ville att Nisse skulle komma och ”visa upp sig” men då tyckte denne lantbrukare att det inte behövdes. ”Såg man ut som Nisse, så behövde man inte visa upp sig.”

När Nisse kom till Vellinge möttes hon av Wanda Mårtensson på perrongen. Wanda hade blå fin kappa och hatten på svaj. En vana som hon inte slutade med under åren.

Nisse bodde i farfars och farmors (Hans & Karna Mårtensson) kök i längan, när de var ute på Ljungen under sommaren. Sedan bodde hon litet varstans, bl.a. en tid i Hugo Nilssons kök. Men farmor och farfar sade ifrån, att man inte fick behandla Nisse så där och då ordnades en lägenhet för Nisse i längan. Farmor Karna och farfar Hans betydde mycket för Nisse och som tyckte mycket om dem och beundrade dem för deras glada gemyt och humor vid deras ålder.

När Nisse kom helt ny till Vellinge, var hon först orolig att hon inte skulle klara av vad hon åtagit sig. Men när hon träffat de övriga i familjen, Karna & Hans M, Thure M och den tvåmånaders Hans-Bertil gick det bättre. Det var ett bra husbondfolk. Ett bevis för detta var att de anställda stannade kvar, både jungfrur och biträden kom dit som unga och stannade kvar tills de gifte sig. Man trivdes.

1923 var det en stor utställning i Göteborg. Anna Åkesson och Nisse köpte det året biljetter, s.k. Rundresebiljetter, till ett pris av kronor 59/person och gjorde en resa först till Göteborg. Sedan till Karlstad, där de besökte Nisses bror William på seminariet där. Sedan en tur till Kil för att fara med ångaren Gösta Berling upp till Frykensäarna, med uppehåll i Sunne på Hotell Nilsson. Därefter for de till Torsby och bodde på Turisthotellet. I Torsby besåg de det stora sjukhuset som nästan var färdigbyggt och gjorde en rundtur med Ruth och Johan Castenfors som arbetade där. Så fortsatte de till Lekvatten och så tillbaka till Vellinge.

På Wandas och Thures silverbröllop den 26 december 1942 tackades Nisse extra i ett tal av prästen för sina år dittills i firman.

På 50-talet lades syateljen ner, den atelje som Nisse förestått i så många år.

Den 26 december 1962 avtackades Nisse efter 43 år i firman och gick i juni 1963 i pension. Våren 1963 realiserades lagret ut i affären och den 27 juli 1963 kl 14.00 stängdes dörrarna och Firma Th Mårtensson upphörde. Nisse flyttade då till Anderslöv och hade ordnat en lägenhet i samma hus där hennes bror William med hustru Ida bodde på Skolgatan 5.