

ALVA GRIP BERÄTTAR MINNEN



1934 som nykonfirmerad kom Alva in på Th Mårtenssons Manufakturaffär för att handla litet sybehör. Några dagar senare kom hon igen av samma anledning och man kände då igen henne. (Alvas mor Anna Andersson och mostern Karin Andersson hade arbetat där tidigare) När därför dagen därpå hennes far kom in för att handla, frågade man honom, om han ville låta sin dotter börja arbeta i affären som affärsbiträde.

Så började Alva, som från början var en mycket blyg flicka. Efter några dagar vände sig Thure M till henne och sa att hon

skulle prata mer och vara öppnare. Alva ändrade sig då och hennes blyghet försvann. Hon hade fått en uppgörelse att hon skulle gå utan lön under lärlingstiden (dvs 6 mån) men redan efter 2 månader började hon att få lön. Första lönen var då ett belopp av Kr 15/månad.

På den tiden hjälpte man till med litet av varje i sitt arbete. Bland annat fick Alva hjälpa till i trädgården ute i Ljunghusen och plocka frukt och bär. En gång hade Thure M och Alva åkt ut för att hämta hem de stora fina päronen som mognat i trädgården. Alva blev tillsagd att sitta i baksätet och hålla en korg i var hand stadigt, så att de inte välte ner på golvet. Men Thure, som som vanligt körde fort, måste bromsa för ett hinder, varför Alva och korgarna åkte i golvet. Men den som fick skäll för att hon inte kunde hålla bättre i korgarna, var Alva.

Affärens öppettider på den tiden (30-talet) var:

Vardagar	08.00 – 19.00 (detta innebar även lördagar)
Julafton	08.00 - 16.00

Efter stängningsdags skulle affären städas och därefter skulle Alva springa ärenden och det var ofta sent innan hon kom hem till sitt hem. Om det var ett förskräckligt väder, snöstorm eller dylikt fick Alva stanna kvar över natt och låg då i jungfruns rum.

I affärens bottenvåning fanns: Tyger, sybehör, garner, underkläder, strumpor, handarbeten, frottéhanddukar, lakan etc. På Karna Mårtenssons tid fanns här även skor till salu.

I övervåningen fanns: Färdiga kläder, klänningar, kappor, hattar, väskor och jumprar.

Alva minns detta med skor, eftersom hon hörde historien om skolflickorna som stod utanför skyltfönstret och speglade sig och ”lipade” mot sin spegelbild. Karna M såg detta och trodde att de ”lipade” mot hennes skor och kom ut och skällde ut den och sa: ”lipar ni mot mina skor, va!”

I affären fanns vintertid Thure M's undulater, säkert minst 20 st. Dessa burar skulle varje dag städas och putsas. Ett tungt arbete eftersom de smutsade ner så väldigt.

En gång blev Alva tillsagd att gå upp på vinden och leta fram en viss sak men kunde inte hitta den. Hon kom ner igen och sa förtvivlat att hon inte kunde hitta det, som hon skulle hämta. ”Gå upp igen och titta ordentligt. Det måste finnas där!” sa Wanda M och Alva gick upp igen. Hon letade överallt och hittade på ”hanabjälken” under taket ett platt brunt paket och tog ner det. Nere i affären öppnades det och det visade sig innehålla en långa (dvs en lutfisk). Torr är den torkade långan i sig själv men här höll den på att falla i bitar. Troligen hade den legat på bjälken sedan Hans' och Karnas tid, dvs från krigstiden.

ALVA GRIP BERÄTTAR MINNEN

Johan och Ruth Castenfors kom alltid ut i affären, när de var på besök i Vellinge. De hälsade på alla och sade några vänliga ord. Likaså när de skulle åka hem kom de ut i affären och sade adjö. De var alltid vänliga.

Thure M var enastående snäll. När Wanda M hade skällt och levt rövare, så kom Thure efteråt och sa att det nog inte var så farligt.

Det fanns mycket möss i affären. Alva var inte alls rädd för dem och var därför musfångare i affären. Hon satte ut fällor under affärsdiskarna. För varje mus fick hon 5 öre av Thure M. En gång hade hon fångat så många att hon var berättigad att få ut kr 2:30 men Thure tyckte att hon varit så duktig att hon fick 2:50. För de pengarna köpte hon 2 par strumpor.

Wanda M däremot var mycket sträng och ibland orättvis. Mot Hans-Bertil var hon mycket sträng. En gång hade Hans-Bertil lagt en smörgås under linneskåpet, därför att han inte tyckte om pålägget. Men när smörgåsen hittades dagen därpå vid städningen så tvingades han att äta upp den i efterhand, torr som den då var.

Alva och Hans-Bertil brukade byta smörgåsar om Wanda inte upptäckte det. Alva hade grovt bröd med flott på och ost och Hans-Bertil hade kanske sardiner, som han inte tyckte om alls. Och så bytte de till bådass belåtenhet.

Syeriet som hörde till affären var igång till 50-talet.

(Alvas make) Sven Grips anfader var bror till Per Nilsson, som var gift med Kerstin Jakobsson.

(Se släkttavlan över Kerstin Jakobsson. Då Per Nilsson är ett ingifte i släkten, finns inga data om hans släkt, endast om honom själv.)

Ida Grip, Alvas svärmor, besökte ofta Malin Freiding i Tygelsjö.