

Minnesbok

Jag Hinrik Andersson är född i Näfveröd, Röra församling, Tegneby Pastorat, på Oroust den 25 febr 1797, Christeligen upfostrad hos mina Föräldrar tills år 1814, då jag den 28 febr; på eftermiddagen, då jag för första beträdde Uddevallas TrivialSchola; flyttningen från mina Föräldrar skedde lacrimis den 27de Febr. eodem anno, Jag hadde sedan den 10de Apr; 1810 med mycken inconstantia, dittills erhollit undervisning hos Herr Comminister Joh; Hol-lander, Mina Studier fortsattes hos nämnde TrivialSchols Magister, som var Paimborg, tills vid examina som höls den Juni 1814 af Kyrkoherden Herr Magister Casten Rabe, då jag blef inflyttad ur Collegas Class till Rectors, hvars Lärares namn var Joh, Adolph Berggren. Mina Studier fortsattes, Den 25 Augusti 1814 infan jag mig, för att året derpå eller 1815 tillika med flere de året varande Läsebarn, av Kyrkoherden förhöras om fullständig kunskap att begå Herrans Heliga Nattvard. 1815 den 13de Febr, infunno vi oss i första Förhöret, hos förenämnde Kyrkoherde, i stadens Kyrkas Sacristia, Andra gången på samma ställe den 20 Febr; Tredje gången Den 24 Febr; Fjerde gången Den 9 mars; Femte gången Den 13 mars; Sjette gången den 5 April; Sjunde gången den 12 April; åttonde Den 18 April; Nionde gången den 20. April.

Admitterades för första gången till Herrans heliga nattvard den 4. Maj.

Namnet Nordholm blef mig tilldelat den 19 Augusti 1816 af min Rector i Uddevalla TrivialSchola, Examen år 1816 om Midsommar blef jag förklarad att nästa Hösttermin resa till Götheborgs Gymnasium: af resan skedde den 27 Aug 1816, tog min vederbörande examina för Professor Wingård Tisdagen den 3 Sep; invigdes på Gymnasium den 6 Septh; började Terminen den 9 Sept 1816, fortsatte studierna därstädes tills Wärterminens slut 1820. Predikade i Tegneby Pastorat detta årets sommarferier och upptog offer, hvilket belopp sig till 105 Riksdaler Rm; reste till Academien i Lund och blev student därstädes den 28 Sept 1820. Efter ett oafbrutet vistande därstädes till d. 4 Junii 1821 och sedan jag der genomgått Seminarium, återkom jag till Götheborg och emottog Condition hos Enkepastorskan Santesson der jag tillbragte 15 glada månader samt sedermera blef jag till det heliga Predikoembetet invigd d. 15 Nov. 1822 på Kyrkoherdens i Spekeröd kallelse, dit jag ankom d 22 Nov 1822 och höll min första Predikan såsom prest den 1 Decemb; uti Spekeröds o Norunda kyrkor, hvarest i den senare förekom begrafning och Barndop.

BC.s Anm.

Condition = informator för barnen? hjälppräst?