

Hennings mor Selma Persson, född Bergendorff, och Ida Jönsson, född Dahlberg, samt Malin Freiding, fosterdotter hos Cecilia, var bästa vänner under ungdomen och det höll i sig under åren.

Ida skrev ett brev till Selma från Malmö att hon och döttrarna flyttat till närheten av Södervärn, så att det var lättare att mötas. Men så vitt han vet, åkte inte Selma någonsin in.

Hennings mor samlade alla vykort hon fick i ett album. Där finns många kort från Ida. Säkert 30% av dem. Vanligt är att avsändarens namn står på framsidan och ett kort meddelande på adressidan. Några kort är adresserade till Selma under adress Axeltofta, där hon arbetade under ett år.

Henning minns inte Hanssons på Axeltofta. Troligen arrenderade de ut jordbruket under flera år, eftersom det enligt Henning var flera arrendatorer på gården. Den ena av dem, Larsson, var troligen där när Hennings mor arbetade som piga på Axeltofta.

Henning har ett kort taget utanför huset med häst och vagn, mycket vältaget. På samma sätt har Inga Nilsson ett kort på Edvin Holmberg på deras gårdsplan sittande på vagnen. I Vellinge fanns en smed som hette Holmberg (släkt med Holmbergs?). Denne Holmberg stammar från Stora Hammar.

Henning bodde först i Maglarp. Jorden finns kvar i Maglarp i Hennings ägo. Men huset är borta. De bodde alltså en bit ifrån där Stävie 4 är (man ser Maglarps vindkraftverk från fönstret i Stävie). Så köpte Hennings far Stävie 4/3, som ägdes av faderns släkt. Den man som ägde Stävie 4:3 innan, var gift med en kusin till Hennings far. Och den mannen hette Per Hansson (född i Västra Klagstorp) och släkt med Bauer. Han flyttade hit till Stävie år 1910 och gifte sig där och hans fru dog 1913. Därefter levde han ensam hela sitt liv. Hennings föräldrar umgicks med dem och köpte av dem Stävie 4:3.

Bilden av oljemålningen av Tor Norling föreställer helt riktigt Mårten Perssons hus. Huset till höger, det större, tillhörde Bergendorffs, det till vänster, det mindre, tillhörde Dahlbergs. På baksidan var en påbyggnad där slakteriet var. Där fanns en stor inkörsport för vagnar, där Dahlberg körde in djuren och slaktade dem.

Vid jultid åkte Per Dahlberg runt och slaktade på gårdarna.

Hennings mor sade "Morbror Nils Persson" om en man som bodde i Stävie. Den gården är riven nu men Henning brukar marken. Henning brukar 51 tunnland. Det är för litet för att klara sig på. På Hennings fars tid var det lagom. Henning kör maskinstation, dvs är med i en förening. Henning sprutar, tar uppbetor, tröskar mm på andra gårdar. Henning hade förr djur, men har slutat med det nu. Har nu även trappat ner ännu mer eftersom han nu är pensionär nybliven.

Hennings morbror Karl bodde i Dahlbergs hus och var ryktare i Svenstorp. Så byggde de i Kämpinge vid sidan om Bärnstenssnidaren och i deras hus bor än i dag dottern. Troligen gifte sig Hennings moster Blända med Nils Andersson och tog över Dahlbergs hus vid samma tidpunkt, dvs omkring 1905. Bländas man var gårdsman på Fredshög och Hennings moster Blända var piga där. De två träffades där och gifte sig och flyttade troligen till Stävie 4/16.

Henning minns hur han skjutsade sin mor ner till Dahlbergs på Rabyvägen. Hästen bands vid trädet utanför och så blev de bjudna på kaffe. Detta var omkring 46/47 vid den tiden när Herman Jönsson låg sjuk (och senare dog). Troligen var Karin eller Anna hemma.