

Stävie i Reng socken

Hans Andersson

Född 1736

Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter

Begr 25/11 1791 i Reng (55 år)

Bouppteckn Skytts F Ila:27 pag 111

Åbo Stävie nr 3 Axeltofta men husförhörslängd saknas.

Pernilla Mårtensdotter

född 7/4 1737 i Västra Werlinge

Bor som änka på Reng 3 hos sonen

Död 10/2 1822 i Reng (85 år)

DERAS BARN

- 1/ Anders Hansson, född 27/4 1770 i Stävie enl HFL. Född i Bodarp i annan lista (*stamfar till Sten Rengmark*)
- 2/ Mårten Hansson, född 27/1 1772 i Stävie, begravd i Reng 6/5 1798
- 3/ Jeppa Hansson, född 25/3 1776 i Stävie
- 4/ Elna Hansdotter, född 31/3 1777 i Stävie, bor 1815 ogift på Axeltofta
- 5/ Mattis Hansson, född och död 15/1 1779 i Stävie
- 6/ Sven Hansson, född 14/5 1782 i Stävie
- 7/ **PER HANSSON**, född 18/8 1785 i Stävie, (stamfar till Barbro Castenfors)

Husförhörslängd 1818-1823 Stävie 2

Per Hansson gifter sig med Kjerstina Svensdotter (f 1/3 1788 i Stävie/Reng) finns på gården med barnen

Hans Persson (född 15/9 1818) se sep berättelse

Anders Persson (född 17/4 1820) dito

Pernilla Persdotter (född 18/8 1822) dito

Sven Persson (född 11/4 1824) dito

Mårten Persson (född 7/6 1826) dito

Boel Persdotter (född 17/5 1829)

HFL 1830-1832 Stävie 2 och HFL 1832-1835 Stävie 2

Samma personer finns på gården

HFL 1837-1838 Stävie 4

Familjen har flyttat över till Stävie 4 från Stävie 2 år 1837. Barnen Hans, Pernilla, Sven, **Mårten** och Boel finns med. Anders nämns inte, se separat berättelse om honom.

HFL 1838 – 1840 Stävie nr 4

Föräldrarna är kvar. Sonen Hans flyttar bort, se sep berättelse och likaså sonen Sven, se separat berättelse. 1840 står **Mårten upptagen som dräng på Stävie 3**, dvs Axeltofta. Pernilla flyttar ut 1839 till Hermanstorp?

HFL 1839-1841 Stävie nr 4

Föräldrarna kvar på gården med Boel samt med Hans, som tillfälligt flyttat hem. **Mårten finns som dräng på Axeltofta (Stävie 3)**

Stävie i Reng socken

HFL 1841-1848 Stävie 4

Mårten flyttar 1842 till Skegrie. Pernilla Persdotter står som piga på Stävie 3 inflyttad från Tommarp. På nr 4 är kvar Pehr med hustru samt Boel och med Anders som tillfälligt flyttat hem när fadern dör.

HFL 1848-1853 Stävie 4

Pernilla flyttar 1849 till Hammar nr 8 (men står kvar i Stävies HFL där det står gift med ...). Fadern Pehr Hansson är död och på nr 4 är endast kvar Kjerstin Svensdotter, som flyttar till Reng nr 6 år 1852. I gengäld har **Mårten gift sig och flyttar hem från Skegrie 1852 med sin hustru Ingrid Hans Dotter (f 3/4 1819 i Mellangrevie) och sonen Pehr, som är född 10/2 1852 i Skegrie.**

HFL 1853-1857 Stävie 4 i Räng

Längden anger att det gäller gatuhuset. **Mårten** med hustru Ingri samt Per och dottern Cecilia, som fötts 25/2 1855 i Stävie.

HFL 1857-1861 Stävie 4 i Räng

Familjen bor kvar och har utökats med sonen **Hans**, född 15/4 1858 men den **10/4 1859 dör Mårten** och lämnar efter sig hustru och tre små barn.

HFL 1861-1869 Stävie 4 i Räng

Modern med barnen bor kvar men Pehr flyttar 24/10 1867 till Skegrie 15 år gammal.

HFL 1870-1875 Stävie 4 i Räng

Förre soldaten Pehr Dahlberg (dvs Pehr har fått ett soldatnamn som indelt soldat) har flyttat in 1874 och **Hans flyttar till Stävie 13** den 18 mars 1874 (sid 159 i HFL).

HFL 1876-1879 Stävie 4 i Räng

Modern är kvar och likaså Pehr och Cecilia men **Hans flyttar till Skegrie 8/11 1878.**

HFL 1880-1884 Stävie 4 i Räng

Även i denna längd finns samma personer och att Hans flyttat till Skegrie 1878.

HFL 1885-1891 Stävie 4 i Räng

Modern Ingri Hansdotter finns kvar på gården. Pehr har gift sig 6/10 1889 med Karna Andersdotter (f 2/12 1855 i Skivarp) inflyttad från Fredshög. De har fått en dotter Ida Mathilda, född 9/11 1889. Cecilia är kvar och det anges att **Hans har flyttat till Vellinge 2/11 1886.**

HFL 1891-1894 Stävie 4 i Räng

Modern Ingri Hans Dotter dör 1892 men Cecilia är kvar och har gift sig i sept 1893 med mjölnaren Nils Andersson (f 22/12 1858 i Svenstorp) och inflyttad till gården från sid 119. Familjen Pehr med hustru och dotter är även dessa kvar.

Senare HFL har jag inte men jag vet att Pehr flyttade till Stora Hammar senare.

Hans Persson (äldste bror till Mårten Persson)

Mårten Ps anor Skåne

Stävie i Reng socken

Hans Persson föds den 15/9 1818 när familjen fortfarande bor på Stävie Nr 2 i Räng och flyttar med föräldrarna år 1837 till Stävie nr 4.

Två år senare, år 1839, tar han drängtjänst på gård nr 3 (Axeltofta) i Stävie men flyttar 15/10 1841 till Trelleborg och blir kustvakt.

Här bor han på nr 65 och på samma adress bor Catharina Simonsdotter (f 4/4 1822 i Maglarp nr 79) och efter deras giftermål 19/10 1841 flyttar de 1842 till Glumslöv. Här föds deras son Carl Magnus (f 3/7 1842 i Glumslöv).

Men 1844 flyttar familjen tillbaka till Räng och bosätter sig i Kempinge By där sonen Anders Wilhelm (f 25/9 1844) föds. Snart flyttar familjen vidare 1845 till Burlöv och sonen Otto Berndt föds där den 25/7 1847. Men familjen flyttar sedan tillbaka till Kempinge By i Räng socken 1847 igen och här föds nästa son Johan Peter Theodor (f 9/11 1850 i Kempinge/Räng). Frans Edvard föds (5/10 1854 också i Kempinge)

Men nu kom sjukdomen. År 1856 i januari dör tre av barnen inom två veckor i mässlingen: Otto Berndt 8 år gammal, Johan Peter Theodor 5 år gammal och Frans Edvard 1 år gammal.

Ottoliana Johanna Elise föds de 28/1 1857 i Kempinge/ Räng och samma år dör den äldste sonen 3/5 1857 i lungshot 14 år gammal. Familjen flyttar 1859 till Bunkeflo med de två kvarvarande barnen, Anders Wilhelm och Ottolina Johanna Elise. Hans är närvarande vid bouppteckningen i april 1859 efter sin yngre bror Mårten och blir senare utsedd till förmyndare för Mårtens tre barn (yngst av barnen är Hans Mårtensson = Johan Castenfors' far) tillsammans med en svåger.

I Bunkeflo dör Anders Wilhelm den 24/1 1864. Ingen sjukdom anges, bara att han är 19 år gammal.

Familjen som nu endast består av tre personer, flyttar 1864 till Västra Klagstorp. På nr 16 där står Hemmansägaren f.d. kustvakten Hans Persson skriven med hustru och dotter. Som tillägg nedan antecknas på husförhörslängden 1880-1890 att dottern den 29/12 1882 gift sig med skomakaren Lars Peter Larsson (f 11/4 1860) i Klagstorp. De har även fått sonen Karl Hjalmar (f 16/6 1884 i Klagstorp) och dottern Klara Henrika (f 6/1 1887 i Klagstorp).

Familjerna bor tillsammans på V:a Klagstorp nr 16. Catharina Simonsdotter dör 12/6 1884 i kronisk lungshot med "blodspottning" 62 år gammal.

Och tio år senare den 28/10 1894 dör förre.kustvakten Hans Persson 76 år gammal. Ingen sjukdom anges.

Anders Persson (Mårten Perssons näst äldste bror)

Anders Persson, född 7/4 1820 i Stävie/Räng på Stävie 2, börjar som 15-årig dräng på Stävie 2 och kommer 1837 till Stävie Nr 3 (Axeltofta). 1838 finns han på Stävie nr 7. Under 1839-41 är han dräng på Stävie 12.

Efter ett mellanspel hemma hos föräldrarna 1842 flyttar han 1843 till Stora Hammar. Men när fadern Pehr Hansson dör 1847 flyttar han tillfälligt hem igen. 1848 är han tillbaka på Axeltofta som dräng men flyttar 1849 till en annan gård i socknen, Reng nr 7.

Stävie i Reng socken

Redan 1851 flyttar han vidare till Fredshög och man anger där att han flyttar till Norra Håslöf 24/10 1855. Finns ej på inflyttningslista i Norra Håslöf och ej heller på någon gård där 1855-1860 enligt HFL 1260.17.53500 i hela Håslöf. (Däremot fanns brodern Sven där en kort tid i listorna.)

Pernilla Persdotter (Mårten Perssons äldre syster)

Pernilla föds 1822 den 18/4 när familjen ännu bor på Stävie nr 2 i Räng men flyttar med familjen till Stävie nr 4 år 1837.

Enligt en HFL flyttar hon till Hammar men enligt Stävie 3 är hon inflyttad från Tommarp år 1843.

År 1843-1849 är hon piga på Stävie nr 3 (Axeltofta) och träffar där drängen Anders Svensson, född 5/9 1816 i Slimminge (Semlinge?), inflyttad från Stora Hammar nr 10 till Stävie nr 3 år 1847.

Den 24/10 1849 gifter de sig i Stävie/Räng. Efter vigseln flyttar paret till Stora Hammar och bosätter sig på St Hammar nr 8 där de anges inflyttade 1849. De får sonen Sven, född 14/9 1850 i Stora Hammar. Några år senare föds sonen Pehr den 30/3 1853 också i Stora Hammar. Familjen flyttar över till Stora Hammar nr 9 år 1855 och här föds nu näste son Anders den 14/10 1859, dottern Hanna den 2/5 1862.

Anders Svensson är närvarande vid bouppteckningen efter svågern Mårten Pehrsson 1859 och blir på hösten 1859 utsedd till förmyndare för Mårtens barn tillsammans med svågern kustvakten Hans Persson.

Men år 1866 den 21/10 dör sonen Pehr och sonen Sven flyttar till Skanör den 24/10 1867. Kvar i familjen är Anders och Hanna. Enligt HFL är dottern Hanna "fänig" och hon dör den 13/5 1875 i Stora Hammar.

Men Sven har blivit sjöman och skrivs fortfarande hemma år 1876-79. År 1885 flyttar Snickare Anders Andersson till Hyllie efter att ha tagit ut lysningspapper hos prästen i Stora Hammar ("lys d 31/5 85 Nr 81 K g v").

Den 9/3 1888 dör Pernilla Persdotter "hustru nr 9 St Hammar" och är 65 år och 10 mån gammal. Ingen dödsorsak anges.

1990 den 9/10 begär sonen Sven flyttningspapper hos prästen för utflyttning till Hamburg och några månader senare dör fadern den 8/3 1891 i Stora Hammar. Ingen dödsorsak anges.

Sven Persson (Mårten Perssons näste bror)

Sven Persson, född 11/4 1824 i Stävie/Räng, i Stävie 2 (sedan 1937 bosatta på Stävie 4) börjar också som 15-åring att vara dräng när han år 1841 flyttar över till Stävie 2 men flyttar redan 1843 till Rengs väderkvarn. Där stannar han inte länge utan flyttar 1844 till Räng nr 2 som dräng.

Efter sex år, dvs år 1850 flyttar han vidare till Södra Håslöf gård nr 1. Flyttar sedan hem igen till Reng den 26/10 1860 och har då med sig hustrun Boel Svendsdotter (född 20/2 1833 i Maglarp) som han alltså träffat i Håslöf. Sven har gift sig den 4/4 1860 och har med sig hustrun till Räng. Sonen Pehr föds 15/5 1860 i Reng och döps 16/5 1860 i Reng enligt Räng "födde, dop 1822-1861", dvs föds i Räng trots att familjen ännu inte officiellt har flyttat tillbaka hit, eftersom de flyttar hem först i oktober.

Innan Sven flyttar tillbaka till Räng har hans bror Mårten dött 1859 på Stävie 4.

Stävie i Reng socken

Enligt husförhörslängden 1861-1869 är Sven med familj bosatta på Reng 5 med 1/7756 mantal mark (taxerad år 1875 till 500 riksdaler) och Sven anges vara hemmansägare. Här föds nästa barn dottern Kjersti den 25/4 1862 i Räng och sonen Severin, född 13/9 1864 i Räng.

Men i nästa husförhörslängd anges att dottern Kersti dör den 11/5 1872, 10 år gammal.

Svens son Per Svensson flyttar iväg till Vellinge den 24/10 1879 och det anges att han är konfirmerad år 1875 och är bagaregesäll.

Nästa HFL 1880-1884 anger att sonen Severin har flyttat till Malmö den 27/10 1881 men ger ingen kommentar om yrke.

1886 den 23/3 dör fadern hemmansägare Sven Persson i Räng och hans hustru Boel Simonsdotter flyttar till Höganäs den 30/10 1886.

En annan familj har nu tagit över huset

Mårten Persson

Mårten föds den 7/6 1826 när familjen ännu är bosatt på Stävie 2 i Räng socken men år 1837 flyttar familjen till Stävie 4. Redan år 1840, 14 år gammal, har han tagit tjänst på Stävie 3 Axeltofta. Detta är en av de två största gårdarna i Stävie, Räng.

År 1842 flyttar han till Skegrie och tar tjänst som dräng på gård nr 11 i Skegrie. På gården finns pigan Ingrid Hansdotter (född 3/4 1819 i MellanGrevie) och de gifter sig. En son Pehr Pehrsson föds den 10/2 1852 i Skegrie. Mårtens mor har tydligen haft svårt att sköta huset själv sedan äkta mannen gått bort 1847 och hon flyttar 1852 till Reng nr 6. Härigenom väljer Mårten att flytta hem till Stävie 4 med sin familj och här föds några år senare den 25/2 1855 dottern Cicilia Mårtendotter och sedan också sonen Hans Mårtensson den 15/4 1858.

Något händer och fadern Mårten Pehrsson dör hastigt den 10/4 1859. Yngsta barnet Hans är då bara ett år gammal. Ingen dödsorsak angiven i dödboken.

Vid bouppteckningen den 18 april 1859 efter Mårten Pehrsson noteras i husförhørsordning (dvs söner först) sonen Pehr, 7 år, sonen Hans, 1 år och dottern Cicilia 4 år. Närvarande är förutom hustrun även kustvakten brodern Hans Persson från Skåre och husägaren brodern Sven Persson från Reng. Behållningen av boet uppgick till 666.38 riksdaler, där huset värderas till 500 riksdaler och i övrigt ett fickur i silver togs upp till 8 riksdaler och en kakelugn till 12 riksdaler. Undertecknandet av Ingrid HansDotter sker ”med styrd hand” dvs hon kan inte skriva.

Hustrun ärver hälften och barnen vardera 1/3 av den andra hälften. Samma dag sker även auktion på vissa delar, där man noterar att fickuret såldes för 72 riksdaler. Totalt fick änkan in på försäljningen 613 riksdaler drygt men alla fordringar för detta betalades inte (enligt en släkting).

Några månader senare, den 22 november 1859, togs ett förmyndarförordnande vid Skytts härads lagtima hösteeting i Klörup. Mårtens bror Sven Persson i Räng och ”fastermannen” Anders Svensson i Stora Hammar blev förmyndare för barnen.

Stävie i Reng socken

Tio år senare den 31 mars 1869 skedde en arrendeauktion på gården på begäran av änkan och förmyndarna. Dock gav Ingri HansDotter själv det högsta budet = 6 kappar korn. Hon blev då utsedd till arrendator på barnens andelar i huset och åtog sig att stå för alla kostnader där

Enligt taxeringslängd för Reng socken i Skytts härad taxerades Stävie 4 till 300 riksdaler vilket innebar en skatt på 9 skilling (Barbro's kommentar: "om jag förstått listan rätt"). Stävie 3, dvs Axeltofta gård, betalade 14 riksdaler och 61 skilling i skatt på tax.värde 48.700.

Gården stannar alltså i familjens ägo. Äldste sonen Per Mårtensson flyttar först som dräng till Skegrie 15 år gammal men värvar sig som indelt soldat och tilldelas namnet Dalberg. Lämnar militären 1874 och flyttar hem igen. När Per kommit hem kan Hans ta plats som dräng och får drängtjänst på Stävie 3 Axeltofta 1874. Några år senare 1878 flyttar Hans till Skegrie. Kommer hem hastigt men flyttar 1886 slutligen till Vellinge. Inflyttningslängd i Vellinge anger 'snickaren Hans Mårtensson'.

Hans Mårtenssons son Johan (född i Vellinge) byter namn till **Castenfors**.